

GRECCIO

Franciscus,

Vurig van hart,
bouw je
een huis
voor de Liefde

Een stal,
levend onderkomen
met uitzicht
op de hemel

Je legt het
Kind in de kribbe
en zegt: 'Licht'

en
broeders en zusters
komen met fakkels
en sterren

Zo wordt
armoede
rijkdom
en
eenvoud
schittering

Zo wordt een bos
de wereld
Een stal,
plek
van genezing

Zo vieren wij Kerstmis

Kind van Bethlehem,
gewikkeld in doeken

Goddelijk
Zacht

Verwacht