

TAU - ADVENTSBEZINNING 2020

# Kerst als geen ander: Met Franciscus rond de stal



KERSTMIS:  
HET WONDER VAN EEN GEHEELDE TOEKOMST

## VAN ONS MAG KERSTMIS KOMEN

franciscus denkt aan het kind in de arme stal, beseft  
hoe de boodschap van toen nog telt. hij koestert de woorden  
van jesus, leeft ernaar. ze verwarmen zijn hart  
het evangelie draagt hij uit opdat het snoer nooit breekt  
zo dragen we de liefde van het kind in bethlehem  
van ons mag kerstmis komen - een lichtje in de advent

franciscus ontmoet johannes in greccio  
vraagt hem of hij net voor kerst een kindje in een kribbe  
leggen wil, op stro en met een os en een ezel  
de man scheidt het tafereel in eenvoud en met hoop  
zo ervaren we hoe het kindje leed voor ons  
van ons mag kerstmis komen - twee lichtjes in de advent



Tekening van Bimba Landmann uit het boek: Chiara e Francesco (Arka edizioni) © Il Castello srl, Via Milano 73/75, 20007 Cornaredo (Mi), Italy. All rights reserved.

helder als de dag verlicht een fonkelende ster de stal in greccio  
 fakkels en kaarsen brengen licht en leven in de nacht  
 er is medelijden voor wat was. we zien de eenvoud  
 in armoede en nederig, zoals franciscus ze uitdraagt  
 zo jubelen we met blijte tranen in het nieuwe bethlehem  
 van ons mag kerstmis komen - drie lichtjes in de advent

franciscus trekt zijn diakengewaad aan en zingt vreugdevol  
 het heilige evangelie. hij vertelt ons over het kind van bethlehem  
 vraagt ons om ons in te zetten voor het hoogste goed  
 glanzend komt de gedachte aan het kind weer tot leven  
 zo gedenken we jesus, liefdevol juichen stemmen in ontroering  
 van ons mag kerstmis komen - vier lichtjes in de advent

het stro dat in de kribbe ligt, geneest de kwalen  
 van de dieren en maakt zieke mensen weer gezond  
 net op die plek bouwt franciscus een altaar en een kerk  
 als plaats van genezing, als herinnering aan het evangelie  
 en aan de offers die het kindje in de kribbe bracht voor ons  
 van ons mag kerstmis komen – we zien het licht, alleluja, alleluja

monique bol



Tekening van Bimba Landmann uit het boek: Chiara e Francesco (Arka edizioni) © Il Castello srl, Via Milano 73/75, 20007 Cornaredo (Mi), Italy. All rights reserved.

## OP EEN NIEUWE MANIER VIEREN



*Daar waar wij het allerm minst verwachten,  
waar wij niet durfden te zoeken,  
ergens in de eenzame marge,  
net daar ontspringt een gelouterd licht,  
een nieuw en pril begin  
dat ons kille hart verwarmt.*

*Franciscus doet ons herontdekken  
dat Blijde Boodschap broederlijk verbindt  
en ons eenvoudig-weg heelt en geneest:  
Gods Liefde komt aan het licht,  
in onze donkerste dagen.*

*God zorgt telkens opnieuw voor een ommekeer,  
een heel andere manier van 'vieren'.*

*Een boreling in een stal,  
zo kwetsbaar en marginaal:  
mag God zo ons gekwetste hart  
liefdevol beroeren zodat  
ook wij met Hem  
herboren worden?*

*Hoe is Kerstmis voor mij  
een feest van ommekeer,  
een nieuw begin?*

# GODDELIJKE ZACHT, VERWACHT

Franciscus,

Vurig van hart,  
bouw je  
een huis  
voor de Liefde

Een stal,  
levend onderkomen  
met uitzicht  
op de hemel

Je legt het  
Kind in de kribbe  
en zegt: 'Licht'

en  
broeders en zusters  
komen met fakkels  
en sterren

Zo wordt  
armoede  
rijkdom  
en  
eenvoud  
schittering

Zo wordt een bos  
de wereld  
Een stal,  
plek  
van genezing

Zo vieren wij  
Kerstmis

Kind van Bethlehem,  
gewikkeld in doeken

Goddelijk  
Zacht

Verwacht

Katia Van  
Cleyenbreugel

## DEUGDDOENDE HERINNERINGEN, HOOPVOL VERLANGEN

Het stro van de kribbe in Greccio  
 bezat een wonderlijke kracht:  
 het genas en heelde,  
 het doorbrak een  
 door ziekte en onheil  
 gesloten toekomst



Herinneringen zijn strohalmen  
 waaraan we ons vasthouden:  
 we koesteren en omarmen de  
 genezende en vreugdevolle gebeurtenissen,  
 we proberen ze voor altijd te bewaren  
 in de plooien van ons hart.

Kribbe en kruis spiegelen ons vandaag opnieuw  
 een gebroken realiteit waarin God ons  
 in de overdaad van zijn onuitsprekelijke Liefde  
 heelt en geneest, troost en omarmt,  
 waarin God ons échte vreugde schenkt.

***Herinner ik me een vreugdevolle Kerstmis  
 die me intens beleefde?***

***Wat maakte het toen zo'n intens gebeuren?***

***Kan ik er nog kracht uit putten?***

***Wat wil ik van het kerstfeest dit jaar meedragen in mijn hart?***

## KRIBBE ALS LICHTBRON

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron.  
De oorsprong der schepping, de rijzende zon:  
dit leven zal stralen, door God Zelf bemind.  
Wij groeten de toekomst, gevat in dit Kind.

Wij lezen Gods wezen in het Kind dat hier ligt.  
De nacht geeft Zijn liefde een helder gezicht:  
dit Kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  
Zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.  
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Kerstlied van Sytze De Vries



## STRO IN DE KRIBBE

Elke week lezen we een opeenvolgend fragment **uit het verhaal van Franciscus en de levende kerststal te Greccio**. Met Kerstmis lezen we het vijfde, laatste fragment en sluiten hiermee af...

*Men heeft het stro dat in de kribbe lag, bewaard opdat de Heer, die al zo vaak zich barmhartig heeft getoond, daardoor paarden en andere dieren zou genezen. En werkelijk zijn veel dieren uit de omgeving, die allerlei kwalen hadden, door het stro te eten daarvan bevrijd. Ook zijn er vrouwen die wanneer ze zware, langdurige barensweeën te verduren hebben, iets van dit stro op zich laten leggen en daarna hun kind voorspoedig ter wereld brengen. Verder komen grote groepen mannen en vrouwen die aan de meest uiteenlopende kwalen lijden, daar bijeen en krijgen de vurig verlangde gezondheid terug. De plaats waar de kribbe stond heeft men als heilige plaats de Heer gewijd. Ter ere van de heilige Vader Franciscus bouwt men boven de kribbe een altaar en een kerk, opdat waar eens dieren vraten, in de toekomst mensen voor de gezondheid van hun lichaam en ziel het vlees eten van het onbevleete en smetteloze Lam, onze Heer Jezus Christus, die zich eens in de overdaad van zijn onuitsprekelijke liefde voor ons geofferd heeft, maar die nu, God met de Vader en de Heilige Geest, voor altijd glorievol leeft en heerst in alle eeuwigheid. Amen.*  
*Alleluja, Alleluja.*