

TAU - ADVENTSBEZINNING 2020

# Kerst als geen ander: Met Franciscus rond de stal



WEEK 2: VRIENDEN MAKEN  
ELKAARS DROMEN WAAR

## VRIENDEN MAKEN ELKAARS DROMEN WAAR

Elke week lezen we een opeenvolgend fragment uit het verhaal van Franciscus en de levende kerststal te Greccio. Deze week lezen we het tweede deel:

*"Daarom moet ik wel met eerbied in herinnering brengen wat hij twee jaar voor zijn sterven in Greccio deed op de geboortedag van onze Heer Jezus Christus. Daar woonde een zekere Johannes, een man van goede naam en faam. De zalige Franciscus had een bijzondere genegenheid voor hem.*

*Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Franciscus hem bij zich komen en zei: "Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je vraag. Ik wil de herinnering oproepen aan het kind dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien waarvan het toen te lijden had. Ik wil zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel."*

*Toen zijn goede vriend dit hoorde, ging hij haastig aan het werk en trof daar alle voorbereidingen die de heilige hem opgedragen had.*

## DROMEN DELEN

*"Daar woonde een zekere Johannes, een man van goede naam en faam. De zalige Franciscus had een bijzondere genegenheid voor hem."*



Icoon van de vriendschap (Louvre / (c) Wikipedia)

Johannes was je vriend,  
je had zijn ziel geraakt  
door je eenvoud.  
Jouw voorbeeld gaf hem  
weer zin aan zijn leven  
en hij voelde zich nu rijker  
dan ooit voorheen.  
Hij volgde jou in je droom  
om het evangelie kort  
bij de mensen brengen.  
Niet als minderbroeder  
maar op zijn eigen manier  
was hij een man  
waarop je kon bouwen.

Mensen hebben vrienden nodig om hun eigen dromen waar te maken. Niet de fantasieën van korte duur maar de grote levensdromen waar iedereen beter van wordt. Visioenen die aan mensen trekken, die hen doen opstaan en in beweging zetten. Weg uit valse waarheden van rijkdom en macht, onderweg met tochtgenoten, op weg naar een nieuw broederschap.

**Welke idealen geven richting aan mijn leven?**

**Wie is daarin mijn voorbeeld?**

**Met wie kan ik mijn dromen delen?**

## DAAR WAAR VRIENDSCHAP IS, DAAR IS GOD

We bezingen de vriendschap met een gekend refrein en lezen tussendoor de tekst van van deze oude hymne:



U - bi ca - ri - tas et a - mor  
Daar waar vriend schap is en lief - de



U - bi ca - ri - tas, De - us i - bi est  
daar waar vriend schap is, daar is God.

Christus liefde brengt ons samen  
en maakt ons één.  
Laten we ons verheugen  
en blij zijn in Hem.

*Daar waar vriendschap is...*

Laten we ontzag hebben  
en de levende God liefhebben.  
Laten we elkaar liefhebben  
met een oprecht hart.

*Daar waar vriendschap is...*



## EEN GROOT PLAN

*"Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Franciscus hem bij zich komen en zei: "Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je vraag." "*



Een groot plan  
had je opgevat.  
Kerstmis zou dit jaar  
heel anders gevierd worden.  
Levendiger.  
Helemaal in jouw stijl wou je  
de geboorte van Jezus  
ten tonele brengen.  
Met hart en ziel.  
Een duidelijk doel  
had je voor ogen.  
Er was haast bij.  
Je eigen kwetsbaarheid  
werd steeds meer zichtbaar,  
je was ziek, je levensdagen  
waren geteld.  
Je had de hulp van  
Johannes echt nodig  
om je plannen  
waar te maken.

Inspiratie die plots opkomt heeft iets van de Geest.  
 Ademtocht. Wind die zuurstof aanvoert. Levenskracht.  
 Het is goddelijke energie die je opneemt in een groter geheel.  
 Een andere dimensie waarin je anderen wil laten delen.  
 Haastig. Niet opgejaagd maar met de vaste zekerheid  
 dat dit het juiste moment is.

Wat wil ik 'haastig', met voorrang, verwezenlijken in mijn leven?  
 Alleen? Samen met anderen?  
 In welke mate kan ik hulp vragen aan anderen?  
 Wat heb ik nodig om me voor te bereiden op Kerstmis?

## DOORDRONGEN VAN GOD

*"Ik wil de herinnering oproepen aan het kind dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien waarvan het toen te lijden had. Ik wil zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel."*

Franciscus, jij was doordrongen van Jezus,  
 geboren als een klein en weerloos kind,  
 kwetsbaar van in het begin.

Zo koos God om onder mensen te wonen,  
 bij hen die door anderen al lang afgeschreven waren.

Melaatsen, zieken, minderen... jij was een van hen.

Eén van de anawin, de 'arme' gelovigen

met een open hart voor wat van Godswege verkondigd werd.

Je wist wat mensen nodig hadden om zich te laten raken.

Je wou de geboorte van Jezus zo voorstellen  
dat ze zich helemaal konden inleven.

Dat ze niet alleen keken

maar ook zouden zien met de ogen van hun hart.

Als de os en de ezel de stem van hun meester herkennen,  
waarom zouden gelovigen dan niet luisteren  
naar de boodschap van Jezus?

En zouden ze hun levenswijze daarop afstemmen?



Kerstal in klooster Greccio  
(MonDoMD (c) Wikipedia)

Het beeld van een klein kind in een voederbak verwijst naar ieder mens die in zijn kwetsbaarheid afhankelijk is van de zorg van anderen. Het kersttafereel in herinnering brengen is veel meer dan de gebeurtenis uit een ver verleden herdenken. Vandaag stuurt het verhaal een sterk appel uit naar ieder van ons: elk menselijk lijden vraagt een antwoord. In woord en daad. Wegkijken is geen optie.

Wat zijn mijn eigen behoeftige omstandigheden?  
Soms te midden van de welvaart?  
Kan ik mij inleven in de noden van de ander?  
Word ik soms 'moe' van al de nieuwsberichten over armoede,  
vluchtelingen, coronacijfers?

## BEZIELD EN ENTHOUSIAST

*"Toen Johannes dit hoorde, ging hij haastig aan het werk en trof alle voorbereidingen die Franciscus hem opgedragen had."*



Toen Johannes jouw voorstel  
had beluisterd  
was hij vol van jouw bezieling.  
Enthousiast.  
Haastig ging hij aan het werk.  
Trouw.  
Tevreden met zijn kleine aandeel  
in jouw grote plan.  
Dat was voldoende.

Fresco kapel Greccio: detail Johannes Velati

Geloven in het talent van de ander. Een vonk die overslaat.  
Diep van binnen hetzelfde vuur gewaar worden.  
Gangmaker zijn. Katalysator. Bondgenoot.  
Geloven in de oogst, ook al zie je de halmen nog niet.  
De eigen levensopdracht in een groter geheel zien.  
En daarmee tevreden zijn. In vrede.  
Vrede diep vanbinnen die zichtbaar wordt in wat je doet.

Kan ik enthousiast zijn voor iets nieuw?  
Ben ik een trouwe bondgenoot voor de ander?  
Kan ik geduldig mijn taak uitvoeren  
zonder meteen resultaten te zien?